

Beo Ơi, bỏ rùng sớm quá.

Thứ năm 04.06.2015 được nghỉ một ngày, không phải đi làm, thoải mái, sau khi lo xong trách nhiệm phần Đạo, buổi chiều chu toàn các việc nhà mà Bà Xã giao phó, tôi bèn mở máy coi E-Mail các nơi gửi tới... thoáng bàng hoàng khi đọc Mail của Anh Phước gửi cho tất cả bà con Nội Ngoại trong Chi Nhánh Hướng Đạo Việt Nam tại Đức... báo việc Beo Trầm Lặng Trần Huy Hoàng vừa mới lìa rùng.



Tôi lặng người và ngẫm nghĩ nhiều về Anh, người Huynh Trưởng đã cùng gắn bó với Chi Nhánh trong bao nhiêu thập niên qua, đã cùng vui và chịu bao nhiêu thăng trầm của Chi Nhánh. Anh vẫn số quá.

Tháng 9.1985 Chi Nhánh tổ chức Trại Ôn Luyện tại Schwäbisch Hall, đăng cai do Liên Đoàn Lê Lợi, Anh Thuật và các anh tổ chức... Tôi gặp A.Thuật tay bắt mặt mừng, a.Thuật giới thiệu với chúng tôi sơ về Liên Đoàn Lê Lợi, anh giới thiệu từng người một: A. Kiệt, A.Chí ,A. Thu , A.Thái, A.Liêm và Chị Sa...v.v... và cuối cùng đưa tay chỉ một anh đang xa đang đốc thúc các Em Thanh chuyển đồ từ xe vào lều bếp. A.Thuật nói: đó ông đeo kiếng cận nặng đó là Anh Hoàng ngành Thanh và là L/Đ Phó của Lê Lợi chúng tôi..

Tôi nghe biết vậy và nói với mình cố gắng trò chuyện với anh một lần vì dù sao anh cũng cùng nghề với tôi... nghề bạc bẽo coi ngành Kha (Thanh) nhưng suốt cuộc Trại ôn luyện đó tôi và anh cũng chỉ đôi ba lời với nhau thôi vì thấy anh bận bịu quá và tôi cũng không rảnh rang.

Tôi cũng chỉ biết qua vậy thôi anh tên Hoàng, cận thị và chiều cao bằng A. Phước , lập Gia Đình với Chị Sa và có một Cháu Gái. Anh ít nói làm nhiều, khác với tính tôi: tôi nói suốt ngày và chẳng làm được một tích sự gì cả.

Cuối năm đó chi nhánh tổ chức trại Ôn Luyện ngành Tráng tại Erding do L/D Cửu Long tổ chức, tôi không đi được, nhưng sau Trại về nghe trẻ khác với nhau: A. Hoàng được ACE Tráng Sinh ưu ái gọi là Hoàng Audi vì anh chỉ thích chạy xe Audi thôi. Tên nghe quý phái quá vì xe Audi cũng quý phái lắm. Tên anh đi liền với các ACE trong Chi nhánh từ đó... nhưng đối với tôi, tên Beo trầm lặng vẫn KÊU hơn.

Trong Thế giới loài vật, Beo là con thú đơn độc thường đi săn một mình. Beo tương đi chậm chạp quý phái nhưng nhanh nhẹn vô cùng... so với Sư tử, Chuá sơn lâm, có tiếng rống làm muôn loài sợ hãi... anh Cọp có tiếng gầm làm loài người cũng bỏ chạy, anh Gà thì gáy cho bà con tỉnh ngủ... kể cả anh Gấu, Sói, Panther, Voi... tiếng gầm của anh nào cũng uy hiếp được mọi loài cả, duy anh Beo thì chỉ có tiếng gầm gừ to hơn tiếng Mèo Kêu một tí chẳng nhát được ai cả. Nhưng Anh Beo thì trung thành, kiên nhẫn và ít nói... gọi anh là Beo Trầm Lặng là đúng nhất.

Tên Thánh của anh được Cha Mẹ đặt cho là Giuse, Thánh Giuse là Cha Nuôi Chúa Giêsu lúc Ngài còn tại thế, được nhắc trong Tân Ước lúc nhận Đức Mẹ Maria làm vợ. Lúc Mẹ Maria đến ngày sinh nở, đang trên đường về nguyên quán, không tìm được nhà trọ, phải vào trong chuồng Bò và Chuá Cứu Thế được sinh ra ở đây, trong cảnh bần cùng và cơ hàn, Thánh Giuse được nhắc đến bằng tâm hồn mộc mạc, kiên nhẫn, ít nói và lúc nào cũng vâng lời Thiên Chúa và chu toàn trách nhiệm làm Cha trong gia đình. Ngày Thiên Thần Báo Mộng, Thánh Giuse phải mang Đức Mẹ và Chúa Giêsu

rời Bethlehem qua Ai cập để đi tị nạn, tránh sự ruồng bắt của Vua Herodê, Thánh Giuse đã vâng lời và không biện bác, làm toàn sứ mạng mà Thiên Thần đã trao. Anh cũng vậy, noi gương Thánh bổn mạng, anh lúc nào cũng Chu Toàn Trách Nhiệm mà anh được giao phó trong Đạo cũng như ngoài đời.



Anh chị em trong Chi Nhánh sinh hoạt đề huề vui chung một nhà, ngoài những lần SH với L/Đ Lê Lợi, anh lúc nào cũng có mặt tại các lần SH trong Chi Nhánh... Anh đi từ München lên Berlin, bò lên Hamburg, ghé qua Mönchengladbach, Bonn, đi ngang qua CỬU LONG, Lörrach gần Basel , anh đến CỬU LONG Erding-München.

Anh qua Pháp sinh hoạt chung với Chi Nhánh Pháp nhiều lần, anh qua bên A.Chung ở London thăm các ACE bên đó cũng bộn.

Anh qua bên Bỉ (Belgium) chỗ Linh Mục Xuyên cũng thường lắm. Nói chung chỗ nào có được mời và cần đến Anh là có Anh. Bàn tay anh đã góp sức xây dựng phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại Đức và Châu Âu này không ít.

Sau này vì ngưng sinh hoạt nhiều trong Chi Nhánh, tôi ít có dịp gặp lại anh, nhưng vẫn thường nghe Trẻ nói lại chuyện lời thăm hỏi từ anh.

Ngày A.Thuật và gia đình giả từ nước Đức qua Úc Đại Lợi định cư, giao lại L/Đ Lê lợi cho các anh Thu, Thái, Kiệt và Anh. Anh động viên tinh thần ACE trong L/Đ cố gắng

hết sức để giữ vững L/Đ Lê Lợi... trong gian nan và nhiều thử thách. Anh đã góp phần vào việc giữ vững L/Đ Lê Lợi.

Ngoài ra anh còn là người ủng hộ lớp học Việt Ngữ tại vùng Stuttgart và phụ cận. Đây nói về anh là phải như vậy.



Trong những lúc "trà dư tửu hậu" sau một ngày làm việc mệt nhọc trong Trại, anh cùng chúng tôi thủ thỉ với nhau, mong Đất Nước Việt Nam một ngày hết Cộng Sản, anh em mình cùng về lại Quê Hương, trước khi Chết anh em mình cố gắng hết sức mỗi đứa thành lập 1 Liên Đoàn Hướng Đạo tại quê nhà. Mang tất cả các sở trường và sở đoản ra để đào tạo và hướng dẫn 1 lớp trẻ mới cho Đất Nước Việt Nam tự do không Cộng Sản, cho các em lòng thương yêu nhân loại, dạy cho các em biết yêu Việt nam và đừng bao giờ nghe lời người ngoài mang một chủ thuyết vô Thần vào đày đọa dân Việt. Vâng Giác Mơ của anh, của những Anh Chị Em Huỳnh Trường chúng ta giản dị có thể thôi, và tôi cũng cứ tin rằng chắc chắn có ngày mình được về lại Quê Hương làm tròn giấc mơ đó.

Nhưng nay thì hết rồi, căn bệnh hiểm nghèo đã bắt anh rời rừng sớm quá, anh bỏ cuộc chơi, ra đi 1 mình để lại bao tiếc thương trong Chi Nhánh Đức nói riêng và các Chi Nhánh khác trong Châu Âu nói chung, từ đây trong mỗi lần Chi Nhánh sinh hoạt

sẽ thiếu vắng anh, vắng anh Chàng tướng đi chậm rãi, đeo kiềng cận thị dày cộm, ít nói nhưng làm nhiều và lúc nào cũng có nụ cười trên môi, lúc nào cũng hòa nhã với các ACE nhớn bé.

Anh ra đi tạo khoảng trống trong gia đình, Chị Sa mất đi 1 người Bạn Đồi, hoạn nạn có nhau từ lúc ở Việt Nam đến lúc trên đường đi Tị Nạn qua bên này, cùng nhau vui vẻ xây dựng lại cuộc sống từ đầu ở cái thung lũng Kupferzell đó hơn 30 năm, vừa yên ổn khi Con Gái học hành xong, đã đi làm, lập gia đình vài năm....., anh và chị vừa vui với cháu Ngoại chưa bao lâu thì nay anh lià rưng.

Tôi và anh cùng có chung niềm tin Tôn giáo ,tin Chúa Cha toàn năng, tin Phép Tha Tội, tin Sự Sống lại. Anh qua bên đó được hưởng Nhan Thánh Chúa, anh gặp Thánh Giuse, quan Thầy bổn mạng anh, gặp lại thân nhân bằng hữu... anh sẽ gặp cụ Bipi, gặp Sếu ,Hươu, Beo, Sơn dương... tất cả sẽ mở rộng vòng tay đón nhận anh vào cõi phúc ấy! Tôi tin chắc như vậy vì người như anh đáng được Hưởng Huy Chương Nước Trời, giống như Huy Chương Hướng Đạo mà anh đã được hưởng Vậy.

Mấy hôm nay cứ quờn là tôi lại nhớ đến anh nhiều, đến nét mặt đăm chiêu hiền từ, đến những nụ cười anh mang lại cho ACE, đến những đóng góp cho Chi Nhánh Đức, đến những Hy Vọng anh đã dành cho các em Hướng Đạo sinh Việt Nam ở đây và tôi cũng mất đi một người anh Huynh Trưởng đáng quý, một "đồng nghiệp" lúc nào cũng quý mến và tôn trọng tôi, kể cả những khi tôi làm lỗi, Anh không bao giờ trách móc tôi cả.

Ngày đưa đám anh tôi sẽ không đi được vì Mùa Hè khó xin nghỉ, nhưng trong lòng tôi sẽ hiện diện bên Linh Cửu của anh, sẽ cùng các HDS trong Chi Nhánh hát bài Nguồn Thật giả từ anh và nếu được tôi sẽ đề nghị hát thêm bài Chia tay:

*Ngày dần tiêu tan đứng vòng quanh đây cùng
nắm tay, ta nhắc nhau lời.*

*Đường Đồi tuy xa có bên tâm lo mục đích chung
Giúp ích cho đời.*

*Rồi mai đây mình nhớ phút giây này đồng hứa với
nhau rằng Sắp Sẵn luôn.*

*Bền chặt tình thương đồng lòng hứa với nhau
rằng ta chớ quên tận hiến cho Đời.*

Nguyễn Cầu Linh hồn anh sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa.

Ngủ yên anh nhé, con Beo trầm và lặng.

Tabtt

Đại Thử Hoạt Bát - Bùi H.Tuấn (Thất Sơn)

Remscheid, ngày 07.06.2015





